

EXTRA★POST

DEN STORE MESTER KOM

■ Som en ægte primadonna entrede han rummet i cottoncoat med ternet for. Smilende, når han da ikke tog et bid af sin franskbrødsmad, lod han sig hjælpel af frakken. Hele samlingen af journalister slugte ham med øjnene. Årefrygt og måske også det kultursnobberi, som han selv afskyr. Han lod sig synke ned i stolen, missede med øjne mod projektorlyset, som Norsk TV havde stillet op, og smilte igen afventende ud mod kameraer, mikrofoner og kuglepenne mod hvide blokke. Han hævede sit glas med øl mod publikum og hilste som en kongelig. Han, mesteren - selveste Dario Fo - var ankommet.

- Jeg bryder mig ikke meget om fejre begivenheder. Fræna og jeg har aldrig fejret noget som helst i forbindelse med vores teater, sagde han.

- Men denne fødselsdag vil jeg gerne fejre. Ikke fordi der nu er gået tyve år, men fordi en gruppe mennesker har holdt sammen så længe. Og de er ikke kun blevet sammen, - det er også lykkedes dem at skabe et sted, hvor de kan spille deres teater. Jeg er kommet for at hylde denne udholdenhed.

- Jeg har hørt mange rosende om Odin Teatret, ikke kun fra intellektuelle, men også fra almindelige mennesker. Og det er sikkert, at Odin Teatret i dag hører til blandt de 4-5 mest betydningsfulde teatre i verden. Det skyldes, at teatret har modet til IKKE at følge -moden-. F.eks. tog Odin Teatret Brecht op, da det ikke var -in- at spille Brecht. Skuespillerne har evnen til at gå imod den strømning, der er oppe i øjeblikket. Det er så vigtigt at kunne stå imod, at have

modet til at prøve noget, selvom der står nogen bag dig og siger: Det her, det er jo ikke det man gør for tiden.

Der er mange teatergrupper, der spiller andledes teater og som har en vis styrke. Men de mangler stabilitet - det konstant at være gode, skabe nye forestillinger, at kunne argumentere og fremstille et synspunkt fra flere forskellige sider, - men det magter Odin Teatret.

De to tolke - fransk og engelsk - havde nok at lave, mens mesteren talte. Han kom, han så og han sejrede. Kultur-journalister fra hele verden lyttede intenst og andægtigt, - og de provokerende spørgsmål udeblev. En nem aften for Dario Fo, - manden der elsker udforringer.

UGEBLADET

ONSDAG 24. oktober 1984